

## **To skridt frem og et tilbage**

*Af Sine Sunesen, formand for AC og Jens Oddershede, talsmand for Danske Universiteter.*

Danmark skal være en førende vidennation med forskning i verdensklasse. Allerede i 2010 skal der anvendes 1 % af BNP på forskning og udvikling. Desværre vakler regeringen i troen og træder med finanslovsforslaget for 2008 på bremsen frem for speederen.

Vi er glade for regeringens mål om mere og bedre forskning. Derfor er det så meget mere ærgerligt, at regeringen med finanslovsforslaget igen lægger en dæmper på forskningen. Med tvungen opsparring på universiteterne og reducerede midler til forskningsrådene udskydes målet om at levere forskning i verdensklasse. Regeringen påstår, at det kun drejer sig om få måneder, men virkeligheden er en anden, for de udskudte investeringer udløses kun, hvis konjunkturerne udvikler sig positivt.

Forskning er ikke en standardvare, man bare tager ned fra hylden. Det kræver et langsigtet perspektiv at uddanne eller tiltrække forskere, opbygge stærke forskningsmiljøer og etablere den nødvendige infrastruktur. Udskydelser og usikkerhed betyder, at samfundet kommer til at vente længe på de resultater, der gerne skulle følge af en større satsning. Regeringen syntes at fokusere entydigt på, om vi når en investering på 1 % i 2010. For det danske samfund burde det være mere relevant, om der i 2010 kommer reel forskning, der svarer til den store satsning.

Med udskydelser af nybyggeriet på universiteterne kan der ikke ansættes nye forskere, for hvor skal de være? Uden nye og moderniserede bygninger bliver det også svært at se, hvordan målet om flere studerende skal nås.

Tvangsopsparring med løse løfter om, at pengene er der næste år, skaber usikkerhed. Hvordan skal ansvarlige bestyrelser og ledelser på universiteterne lægge langsigtede strategier, når løftet om flere midler åbenbart skal tages med mere end bare et gran salt?

Regeringen fjerner med et pennestrøg forskningsreserver på 190 mio. kr., som ellers i 2008-2009 skulle have været fordelt til forskningsformål via forskningsrådene og universiteterne. Midler som for længst er afsat, men blot ikke fordelt til anvendelse, bliver nu i statskassen frem for at gå til forskning. Det bidrager ikke til at skabe tillid til regeringens langsigtede prioritering af forskningen.

Kvalitetsforskning er i stærk international konkurrence. Usikkerhed og udskydelser betyder derfor, at Danmark sækker agterud i konkurrencen om de dygtigste og klogeste forskere. Når projekterne lader vente på sig, siver de dygtige unge forskere til udlandet, og de udenlandske rejser udenom de danske universiteter.

Vi anerkender, at regeringen har et ansvar for at holde økonomien på sporet, men med grønthøsterbesparelser svigter regeringen sit ansvar for at prioritere. Hvis Danmark skal fastholde og udbygge sin velfærd, er det nu der skal investeres ambitiøst i forskning og uddannelse. Det er regeringen enig med os i når den holder fine taler. Finanslovsforslaget viser desværre noget andet.